

De Roefwijzer



Jaargang 4.

Maart 2022.



Van de redactie.

Wat zijn wij blij nu De Roef weer volledig open mag en alle activiteiten weer kunnen starten. Echter dienen wij ons nog wel aan de basisregels te houden:

- Hou de hygiëneregels in acht.
- Schud geen handen.
- Blijf thuis als u zich niet lekker voelt of verkouden bent.
- Hoest en nies in uw elleboog.

De komende tijd gaan wij met frisse moed de lente tegemoet. De krokussen, sneeuwkllokjes en narcissen komen al boven de grond en de lammetjes dartelen in de wei.

Wilt u iets vertellen of mededelen aan u medebewoners, stuur even een berichtje en wij helpen u met het schrijven. U kunt ook uw berichtje in de brievenbus Touwslagerslaan 3 in de hal deponeren of opsturen naar henkvanderaar@ziggo.nl

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken niet te plaatsen zonder opgave van reden.

De redactie.
Ineke Schols
Henk van der Aar
Magda Spermon



Roefnieuws

Wat een goed nieuws kregen we te horen met de persconferentie. De ziekenhuisopnames stijgen niet mee met de vele besmettingen. Dit betekent dat het virus niet zo agressief is en we niet snel in het ziekenhuis belanden als we positief getest zijn. Dit is een geruststellend gevoel. Het betekent voor De Roef dat we gaan versoepelen.

Op 18 februari vervallen de mondkapjes en de 1,5 meter afstand en per 25 februari hoeft er ook geen QR-code meer getoond te worden. Dit betekent niet dat we alles maar loslaten, de desinfecterende handgel blijft staan en probeer toch een beetje afstand van elkaar te houden. Veel bezoekers van De Roef ervaren dit toch als prettig mede vanwege de kwetsbaarheid van velen. Tot nu toe heeft iedereen zich keurig aan de coronaregels gehouden en hebben we geen besmettingshaarden gehad in De Roef. Een groot compliment aan u allen. Op 16 maart hebben we **geen** activiteiten in De Roef, dan is De Roef een groot stembureau. Het koffiedrinken blijft natuurlijk wel doorgaan op deze dag. Dan kunt u gelijk gaan stemmen als u dat wilt. Ik ben mijn uiterste best aan het doen om de broedmachine weer in De Roef te krijgen dit jaar.

We hebben hem 2 jaar gemist en het is altijd zo leuk om de kuikentjes uit het ei te zien kruipen en het gepiep te horen van die kleine pluizige bolletjes.

En we gaan genieten van het voorjaar, de bakken met viooltjes hebben de hele winter gebloeid en het lijkt wel of ze nu extra hun best doen door steeds meer bloemetjes te geven. Eerder licht en 's avonds later donker, ik vind het heerlijk.

Tot de volgende Roefnieuws.

Ineke



Uitgelicht maart 2022.

28 februari 10.30 uur Modeshow Kerkhof modehuis
1 mrt: 19.00 uur Kerkdienst Katholieke kerk
4 mrt: 14.00 uur Bingo
9 mrt: 17.30 uur Samen eten in De Roef
15 mrt. 19.00 uur Kerkdienst Marekerk
18 mrt: 14.00 uur Bingo
20 mrt: 13.30 uur Halfvasten middag.
23 mrt: 17.30 uur Samen eten in De Roef
28 mrt: 10.00 uur Tap schoenen verkoop



Activiteitenagenda in De Roef

Maandag

- 9.00 – 12.00 uur. Vrij biljarten.
- 9.45 – 12.00 uur. Aquarellen schilderen.
- 10.00 – 11.00 uur. Koffiedrinken.
- 13.00 – 17.00 uur. Seniorencafé
- 13.00 – 16.30 uur. Biljartclub Ons Genoegen
- 19.00 – 23.45 uur. Bridgeclub “Sans Atout

Dinsdag:

- 9.00 – 9.45 uur. Gymnastiek met Nel
- 10.15 – 11.00 uur. Gymnastiek met Nel
- 10.00 – 11.00 uur. Koffiedrinken.
- 13.00 – 17.00 uur. Seniorencafé
- 13.00 – 16.30 uur. Biljartclub Ons Genoegen”
- 13.30 – 16.00 uur. Internetcafé op afspraak.
- 13.30 – 16.00 uur. Yolanda’s brei en haakgroep
- 13.30 – 17.00 uur. Darten.
- 14.00 – 15.30 uur. Jeu de Roef Jeu de Boules
- 20.00 – 22.00 uur. Dames biljart Het Balletje
- 20.00 – 22.00 uur. Biljart De Koff

Woensdag:

- 9.00 – 12.00 uur. Vrij biljarten
- 10.00 – 11.00 uur. Koffiedrinken.
- 10.00 – 11.15 uur. Werelddansen.
- 13.00 – 17.00 uur. Bridgeclub De Roef.
- 13.00 – 17.00 uur. Vrij biljarten.
- 19.30 – 21.30 uur. Linedansen.

Donderdag:

- 9.00 – 12.00 uur. Vrij biljarten.
- 10.00 – 12.00 uur. Spelletjesmorgen €1,50 incl. koffie.
- 10.00 – 11.00 uur. Koffiedrinken.
- 13.00 – 17.00 uur. Seniorencafé.
- 13.00 – 17.00 uur. Biljartvereniging De Meern.
- 14.00 – 16.00 uur. Sjoelen.
- 19.30 – 22.30 uur. Klaverjassen.

Vrijdag:

- 9.00 – 12.00 uur. Internetcafé op afspraak
- 9.30 – 12.00 uur. Biljartvereniging Ons Genoegen.
- 9.30 – 11.30 uur. Hobby & Creatief.
- 9.30 – 11.30 uur. Teken en schilderclub.
- 10.00 – 11.00 uur. Koffiedrinken.
- 13.00 – 17.00 uur. Vrij biljarten.
- 13.30 – 16.00 uur. Handwerken met Marian.
- 15.30 – 17.00 uur. Seniorencafé.
- 19.30 – 23.00 uur. Bridge drive.

Zondag:

- 13.30 – 16.00 uur. Zondagmiddagontmoeting
(1^e zondag van de maand)



Samen eten in De Roef

Elke 2^e en 4^e woensdag van de maand is er gelegenheid een driegangenmaaltijd te gebruiken in De Roef voor € 12,50,- Dit is incl. een drankje naar keuze en koffie toe. Alle bewoners uit De Zonnewijzer en omgeving kunnen hieraan deelnemen. Onze gastvrouwen zorgen voor een gezellige sfeer en een fijne maaltijdbeleving. Uiterlijk 3 dagen voor de maaltijd reserveren bij Ineke. U kunt uw U-PAS budget hiervoor gebruiken.



“Mag ik me even voorstellen?”

Is een rubriek in de Roefwijzer. Waar in de bewoners van de Zonnewijzer, vrijwilligers, hulp- en zorgverleners iets vertellen over hun betrokkenheid bij de Roef.

Jaap de Koff, woont in De Zonnewijzer.

“Wat de zon is voor de aarde, is De Roef voor de bejaarde”

aldus Jaap die zielsblij is met zijn woning op de begane grond met uitzicht op de dierenweide. Hij is geboren op de Meerndijk waar zijn ouders een Kolen- en oliehandel hadden. Als er een strenge winter was en de wind om het huis huilde, wreef zijn vader vergenoegd in zijn handen. Dan lagen de kooltjes roodgloeiend in de kachel en trok de warmte de schoorsteen uit: goed voor de zaak! Tijdens de

zomermaanden is er weinig vraag naar kolen en werkte Jaap bij Brandhof bouw- en interieurbedrijf in De Meern. Toen Jaap zijn dienstplicht vervulde stierf zijn vader en moest Jaap naar huis komen om de zaak over te nemen.

De kolenmijnen in Limburg waren al jaren onrendabel en ook moeizaam te exploiteren. Toen er aardgas in Slochteren gevonden werd, besloot de regering over te gaan tot sluiting van de mijnen. De laatste dag van 1974 werd de allerlaatste steenkool uit de Oranje Nassaumijn in Heerlen naar boven gehaald.

Na de komst van de aardgaskachels werd de Kolen- en oliehandel verkocht en trad Jaap in vaste dienst bij Brandhof.

Elk nadeel heeft zijn voordeel: met de sluiting van de zaak kreeg de familie meer tijd voor hobby's. Muziek zit in hun genen. Voor zover Jaap zich kan herinneren werd er elke dag gemusiceerd in de woonkamer. Na school lekker buitenspelen was er niet bij: er moest eerst muziek gemaakt worden. Ook door Jaap werd er lustig op los geblazen. Jaap speelde bugel en zijn oudste broer saxofoon. Zijn opa richtte in 1921 De Bazuin op en zijn vader werd commissaris materiaal. Bugel was niet het enige instrument. Jaap speelde ook trompet, trombone en tuba. Tjonge, die Jaap heeft heel wat afgeblazen in zijn jonge jaren. Hij speelde bij De Harmonie, in het dweilorkest, Tiroler-kapel en in Delft op studentenfeestjes die s 'avonds om elf uur begonnen. Dat waren de zogenaamde "natte avonden" want zonder drank geen klank!

Omdat het spelen en sjouwen met de grote instrumenten langzamerhand te zwaar werd, stopte Jaap in 2015 met spelen. Al met al was dat bij elkaar 61 jaar lang een leven vol blaasmuziek.

Dat is lang niet zijn enige hobby. Nu is het vooral technisch lego, maar nog voor zijn trouwen was hij al een fervent motorrijder. Samen met zijn buurman maakte hij mooie tochten. Soms gingen er nog een paar vrienden mee en reden ze de Mergellandroute, of rondje IJsselmeer. In Duitsland waren Het Zwarte Woud en de Eifel geliefde doelen. De Eifel is het oostelijk deel van het middelhoog leisteen plateau Eifel-Ardennen en is ontstaan door vulkanische activiteit. De laatste uitbarstingen dateren van 8000 jaar voor Christus. Het gebied ligt ten noorden van de Moezel en ten westen van de Rijn. Het hoogste punt ligt op 747 m boven de zeespiegel. Het is een prachtig uitgestrekt gebied met veel meren en beekjes.

In Duitsland verbleven ze op een speciale motorcamping en vandaar uit maakten ze tochten door het schitterende landschap. Ze genoten volop, temeer daar er elke avond om zeven uur in het restaurant een overheerlijke maaltijd klaarstond.

Om elkaar tijdens de rit niet kwijt te raken was de afspraak om gedurende de tocht bij een afslag op elkaar te wachten. Het had die dag geregend en dus werd er voorzichtig gereden, maar het duurde wel erg lang voordat Floyd kwam opdagen. Jaap reed terug om te kijken waar hij bleef. Na een tijdje zag hij hem op de vangrail zitten. Hij was geslipt en de motor was onder de vangrail

doorgeschoven. Het was nog een hele klus om de motor weer op de weg te krijgen. Er was ook schade aan de handen voetrem, doorrijden was linke soep. Met veel kunst en vliegwerk, oftewel touwtjes en plakband, werd de reparatie provisorisch uitgevoerd. Voor Floyd betekende dat het einde van deze mooie tochten in Duitsland.

Na de sluiting van de kolenzaak ging Jaap aan de slag als elektricien bij Bonenkamp in De Meern. Hij vond er geen fluit aan. De volgende werkgever was Inventum in Mijdrecht. Daar moest hij op hoge gammele houten stijgers kabels leggen. Mooi niet, dacht Jaap na een tijdje en hield het ook daar voor gezien. De volgende baan was vrachtwagenchauffeur bij Goes In Vleuten. Met een grote truc moest hij bij de melkfabriek in Assen boter halen en bezorgen in Bunnik. Elke doos weegt 25 kilo en er gaan heel veel dozen in een vrachtwagen. Er bestonden nog geen liften of heftrucks voor het laden en lossen van vracht. Als hij laat thuiskwam had hij behoorlijk spierpijn en was hij doodmoe. Na verloop van tijd zocht hij ander werk en werd aangenomen bij Graafland kassenbouw als servicemonteur.

Elke week reed hij naar Engeland om huisjes te halen. Dat werk lag hem wel: baas op de grote truc en nog links rijden ook: lekker spannend! Bij de klanten monteerde hij de huisjes en legde ook elektriciteit aan. Prima job.

Inmiddels werd Jaap een jaartje ouder en kreeg last van pijntje hier en pijntje daar. Hij woonde op de Dr. Arienslaan in De Meern en kwam regelmatig in De Roef om te kaarten en te biljarten. Van het een kwam het ander en Jaap zag

het wel zitten om in De Zonnewijzer te wonen. Hij kwam, zag en overwon: verkocht het huis in de Dr. Arienslaan en installeerde zich op de Touwslagerslaan met allemaal nieuwe spulletjes. Hij is niet meer weg te slaan uit De Roef. Minimaal twee keer per week biljarten, klaverjassen, scootmobielclub (de Bandidos), de maaltijden, en natuurlijk elke dag om tien uur een kopje koffie. Hij vindt het heerlijk wonen en geniet van het leven met zoveel contacten en hobby's. Lachend zegt hij: "Wat de zon is voor de aarde, is De Roef voor de bejaarde!"

Interview: Magda.

De pen wordt doorgegeven aan Riet Mulder.

Halfvasten middag.



Gezellige middag met koffie/thee, Bingo, meezingers met Jason Bouman winnaar van Bloed zweet en tranen en een verloting.

Gratis toegangskaarten zijn te bestellen via comitevleutendemeern@gmail.com of af te halen in De Roef.



U kunt de Vrienden van De Roef ondersteunen door
"vriend van De Roef" te worden.

Aanmeldingsformulieren kunt u in De Roef vinden
aan de bar.

Stichting Vrienden van De Roef

Gerard Melisse, *voorzitter*

Leonie Brinkhof, *secretaris*

Cindy van Dijk, *penningmeester*

Jan Monden, *juridisch adviseur*

Magda Spermon, *adviseur*

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden
stukken niet te plaatsen zonder opgave van reden.

**U kunt op onze website www.deroefdemeern.nl verdere
informatie vinden over leuke optredens, geplande
modeshows en kledingverkoop.**