

# *De Roefwijzer*



*Jaargang 4.*

*Juni 2022.*



**Maximapark genieten van de natuur en rust.**

## **Van de redactie.**

Beste allemaal,

Wat hebben wij kunnen genieten van al het mooie weer. Velen van ons gingen erop uit voor een museumbezoek of gingen fietsen of een lekkere wandeling maken. Wist u dat u als thuisblijver dicht bij huis ook kunt genieten? Ga eens naar de Japanse of vlindertuin in het Maximapark en geniet bij Anaflora van een lekker drankje met een mooi uitzicht over de vijvers. Er zijn ook wandelroutes in het park. Wat is een betere manier om het park en al zijn rijkdom te ontdekken dan door een mooie of avontuurlijke route? Voor jong en oud, er is voor ieder wat wils. Volg bijvoorbeeld de wandelroute Beeldenpark Leidsche Rijn en kom achter het verhaal van ieder kunstwerk. Wij wensen u veel plezier.

Wilt u iets vertellen of mededelen aan uw medebewoners, stuur even een berichtje en wij helpen u met het schrijven. U kunt ook uw berichtje in de brievenbus Touwslagerslaan 3 in de hal deponeren of opsturen naar [henkvanderaar@ziggo.nl](mailto:henkvanderaar@ziggo.nl)

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken niet te plaatsen zonder opgave van reden.

De redactie.

Ineke Schols

Henk van der Aar

Magda Spermon

Roefnieuws juni.

Wat zijn we alle corona maatregelen weer snel vergeten hé. We doen weer net alsof er niets gebeurd is. Er wordt weer geknuffeld en gezoend. Maar we moeten toch uitkijken dat we niet alle voorzorgsmaatregelen overboord gooien. Gelukkig zijn we bijna allemaal volledig ingeënt zodat we er bij een besmetting niet zo erg ziek van worden maar blijf alert.

Juni alweer, de eerste activiteiten hebben hun zomerstop al gemaakt en genieten van de zomer thuis. Gelukkig gaan veel activiteiten nog even door en wat natuurlijk het hele jaar doorgaat is: zondagmiddag ontmoeting elke 1<sup>e</sup> zondag van de maand, koffie drinken 6 dagen per week, het samen eten, de bingo, biljarten, sjoelen, jeu de boules of koersballen (afhankelijk van het weer ).

Wat nu even tijdelijk wat langer stopt is de gym.

Onze Nel (de gym juf) heeft ernstige hartklachten gekregen. Ze is inmiddels aan één kransslagader geholpen maar er volgen nog meer ingrepen. Het gaat goed met Nel maar het herstel duurt nog wel even. Na haar herstel komt Nel met volle energie weer terug is de planning. Ze vindt het veel te leuk met iedereen in De Roef. We wensen Nel natuurlijk alle goeds en hopen dat ze snel weer gym kan komen geven.

We hebben een heel gezellige avond gehad met onze vrijwillig(st)ers. Lekker samen een fijn diner gehad en een gezellige avond er achteraan. Het is natuurlijk maar een kleinigheid in vergelijking met wat die kanjers allemaal voor ons doen het hele jaar door. Als we geen

vrijwillig(st)ers hebben dan konden we De Roef wel sluiten. Altijd staan ze klaar en ik hoef maar te kijken en ze staan paraat. Dat is geweldig. Bedankt Toppers.

Vergeet u niet de uitverkoop kleding? De zondagmiddag ontmoeting valt dit keer op eerste pinksterdag.

Tot de volgende Roefnieuws  
Ineke



## **Uitgelicht juni 2022.**

- 30 mei: 10.30 uur uitverkoop Kerkhof Modehuis
- 5 juni: 13.30 uur Zondagmiddagontmoeting
- 7 juni: 19.00 uur Kerkelijke viering, aansluitend  
koffie drinken. (iedereen is welkom)
- 8 juni: 17.30 uur Samen eten in De Roef
- 10 juni: 14.00 uur Bingo
- 20 juni: 10.30 uur tot 11.30 uur Bewonersvergadering  
met De Rijnhoven
- 21 juni: 19.00 uur Kerkdienst Marekerk, aansluitend  
koffie drinken (iedereen is welkom)
- 22 juni: 17.30 uur Samen eten in De Roef
- 24 juni: 14.00 uur Bingo
- 26 juni: 18.30 uur Maaltijdviering KPN

## Activiteitenagenda De Roef juni 2022

### Maandag

- 9.00 – 12.00 uur. Vrij biljarten
- 10.00 – 11.00 uur. Koffiedrinken.
- 13.00 – 17.00 uur. Seniorencafé
- 13.00 – 16.30 uur. Biljartclub Ons Genoegen
- 16.30 --17.00 uur. Vrij biljarten

### Dinsdag:

- 9.00 – 9.45 uur. Wegens ziekte tijdelijk geen gym
- 10.15 – 11.00 uur. Wegens ziekte tijdelijk geen gym
- 10.00 – 11.00 uur. Koffiedrinken.
- 13.00 – 17.00 uur. Seniorencafé
- 13.00 – 16.30 uur. Biljartclub Ons Genoegen
- 13.30 – 16.00 uur. Yolanda's brei en haakgroep
- 14.00 – 15.30 uur. Jeu de Roef Jeu de Boules
- 16.30 --17.00 uur. Vrij biljarten
- 19.00 – 20.00 uur. 1<sup>e</sup> dinsdag katholieke Kerkelijke viering.
- 19.00 – 20.00 uur 3<sup>e</sup> dinsdag Marekerk kerkelijke viering.
- 20.00 – 22.00 uur. Dames biljart Het Balletje
- 20.00 - 22 uur. Biljartgroep De Koff

### Woensdag:

- 9.00 – 12.00 uur. Vrij biljarten
- 10.00 – 11.00 uur. Koffiedrinken.
- 13.00 – 17.00 uur. Seniorencafé.
- 13.00 – 17.00 uur. Vrij biljarten.
- 17.30 -19.00 uur. Ieder 2<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> week samen eten. €13.00  
(vooraf reserveren)
- 19.30 – 21.30 uur. Linedansen.

Donderdag:

- 9.00 – 12.00 uur. Vrij biljarten.
- 10.00 – 11.30 uur. Spelletjesmorgen €1,70 incl. koffie.
- 10.00 – 11.00 uur. Koffiedrinken.
- 13.00 – 17.00 uur. Seniorencafé.
- 13.00 – 17.00 uur. Biljartvereniging De Meern.
- 14.00 – 16.00 uur. Sjoelen.
- 19.30 – 22.30 uur. Klaverjassen.

Vrijdag:

- 10.00 – 11.00 uur. Koffiedrinken.
- 13.00 – 17.00 uur. Seniorencafé.
- 13.00 – 17.00 uur. Vrij biljarten. (om de week)
- 13.30 – 16.00 uur. Handwerken met Marian.
- 14.00 – 15.30 uur. Bingo. (om de week)

Zaterdag:

- 9.30 uur tot 11.00 uur Koffiedrinken.

Zondag:

- 13.30 – 16.00 uur. Zondagmiddagontmoeting  
(1<sup>e</sup> zondag van de maand)

Samen eten in De Roef

Elke 2<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> woensdag van de maand is er gelegenheid een driegangenmaaltijd te gebruiken in De Roef voor € 13,00,- Dit is incl. een drankje naar keuze en koffie toe. Alle bewoners uit De Zonnewijzer en omgeving kunnen hieraan deelnemen. Onze gastvrouwen zorgen voor een gezellige sfeer en een fijne maaltijdbeleving. Uiterlijk 3 dagen voor de maaltijd reserveren bij Ineke. U kunt uw U-PAS budget hiervoor gebruiken.



“Mag ik me even voorstellen?”

Is een rubriek in de Roefwijzer. Waar in de bewoners van de Zonnewijzer, vrijwilligers, hulp- en zorgverleners iets vertellen over hun betrokkenheid bij de Roef.

Marrie Wesseling, vrijwilliger in De Roef.

Wie kent haar niet, de altijd goedgehumte en actieve Marrie?

Van twee keer in de maand samen eten in De Roef of van de spelletjesmiddag op de 1<sup>e</sup> zondag van de maand? Of misschien nog van “Bloemsierkunst Wesseling” aan de Zandweg, of van Stichting Welzijn Ouderen waar ze als vrijwilliger ouderen met haar auto naar het ziekenhuis begeleidde, of van de maaltijdbezorging aan huis, of misschien ook nog wel als vrijwilliger in Huize Nijeveld. Kortom op Marrie werd nooit tevergeefs een beroep gedaan!



Marrie is geboren op een boerderij in Jaarsveld. Het was een kleine boerderij en haar vader wilde graag uitbreiden, helaas kon dat daar niet en ging hij op zoek naar een groter bedrijf. Hij liet zijn oog vallen op een boerderij aan de Rijksstraatweg in De Meern. In 1940 verhuisde het gezin en Marrie groeide op met nog 3 zussen en 2 broers. In de oorlogsjaren vonden onderduikers en evacuees een veilige plek onder hun dak. Stadsmensen die om eten kwamen bedelen werden nooit zonder eten weggestuurd. "Ach", zei haar moeder, "Wat gij gedaan hebt voor de geringste van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan" (Mattheus) en gaf met gulle hand. Ondanks de oorlog hadden ze een zorgeloos leven totdat haar vader in mei 1945 overleed en haar moeder achterbleef met 6 kinderen en een bedrijf waar elke dag veel werk verzet moest worden. Toen Marrie veertien jaar was, kreeg haar moeder TBC en werd besloten dat Marrie van school af moest om thuis te helpen. Ze vond het jammer, maar haar moeder had haar nodig. Het werd er niet makkelijker op, maar vol vertrouwen dat het ooit beter zou gaan, zetten ze er met elkaar de schouders onder.

In 1947 hertrouwde haar moeder met een vrijgezelle boerenzoon die op zijn trouwdag behalve echtgenoot ook vader van zes kinderen werd. Een betere tweede man en vader hadden ze niet kunnen wensen. De jongste kinderen waren nog te klein om hun biologische vader te herinneren en beschouwden hun tweede vader als hun eigen vader.



Er was een bloeiende jeugdvereniging in De Meern en daar ontmoette Marrie Herman Wesseling. Zijn ouders woonden aan de Zandweg en hadden een melkveebedrijf. Marrie en Herman trouwden in 1957 en gingen wonen in een huis naast de ouders van Herman. Zij kregen twee zonen en een dochter.

Herman begon in 1956 een bloemenkwekerij achter de Zandweg en had zich toegelegd op rozen, fresia's en lathyrus. Marrie deed de boekhouding en alles wat voor een goede bedrijfsvoering nodig is. Zij heeft een talent voor organiseren, dus alles liep op rolletjes. Herman heeft nog in 1966 zijn vakdiploma bloemsierkunst behaald en het bedrijf bloeide en groeide naar hartenlust. Hij was enig kind en toen zijn vader ziek werd moest hij ook nog dagelijks bijspringen op de boerderij aan de Zandweg. Na een kort ziekbed overleed zijn vader en na verloop van tijd werd gestopt met het melkvee en ging Herman over op schapen.

Het echtpaar Wesseling zat nooit stil. We hebben kunnen lezen dat Marrie zich inzette voor haar medemens. Herman werd in 1978 (tot 1990) voor het CDA gekozen tot raadslid en heeft in die hoedanigheid veel voor de gemeenschap betekend. Ook was hij lid van het kerkbestuur van de Hervormde kerk de huidige Marekerk. Tussen alle bedrijvigheid door maakten Marrie en Herman prachtige Agro-reizen naar verre landen. Ook samen trokken ze er op uit. Ze reisden naar het noordelijkste puntje van Europa de "Noordkaap" aan de Barentszee waar de zon in de hoogzomer niet onder gaat. Ook

bezochten ze Zuid-Afrika en ze verbaasden zich over de enorme uitgestrektheid van landen en bewonderden de indrukwekkende natuur. Ze wilden graag wat meer vrije tijd en in 1993 verhuurden Marrie en Herman hun bedrijf “Bloemsierkunst Wesseling” en gingen het rustiger aan doen.



Gemeente Utrecht had uit economische belang een enorme expansiedrift en Projectontwikkelaars kregen hier lucht van. Zij kochten grote stukken land op voor toekomstige woningbouw. Plannen voor grote bouwlocaties, zoals het Weer en De Tol, werden ontwikkeld en op 1 januari 2001 werd onze gemeente Vleuten-De Meern, ondanks hevige protesten tot in Den Haag, geannexeerd door Utrecht. Oh, wat waren we allemaal boos!

Herman overleed in 2004; dat betekende een grote verandering voor Marrie. Zij verkocht het bedrijf in 2009 en verhuisde in 2016 naar een gerieflijk appartement en is nog actief in De Roef. Ondanks dat de jaartjes gaan tellen, geniet ze nog volop van het leven en de mooie herinneringen. Ze is blij dat haar jongste broer en schoonzus in het ouderlijk huis, inmiddels een woonboerderij, aan de Rijksstraatweg wonen. Het gevoel nog steeds naar het ouderlijk huis te kunnen gaan en ook daar welkom te zijn, doet haar goed. Als eerbetoon en dankbaarheid aan hun tweede vader hadden de kinderen besloten dat hij na zijn plotselinge overlijden in Huize Nijvelt, werd opgebaard in hun ouderlijk huis. Vader was, na verblijf in Huize Nijvelt, weer thuisgekomen!

Interview: Magda

De pen wordt doorgegeven aan Gerard Melisse.



De vrijwilligers van De Roef en het nieuwe bestuur.



U kunt de Vrienden van De Roef ondersteunen door  
"vriend van De Roef" te worden.

Aanmeldingsformulieren kunt u in De Roef vinden  
aan de bar.

**Stichting Vrienden van De Roef**

Gerard Melisse, *voorzitter*

Leonie Brinkhof, *secretaris*

Cindy van Dijk, *penningmeester*

Jan Monden, *juridisch adviseur*

Magda Spermon, *adviseur*

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden  
stukken niet te plaatsen zonder opgave van reden.

**U kunt op onze website [www.deroefdemeern.nl](http://www.deroefdemeern.nl) verdere  
informatie vinden over de activiteiten leuke optredens,  
geplande modeshows en kledingverkoop.**