

De Roefwijzer



Jul 2024



Roefnieuws.

De zomerperiode breekt weer aan. Veel kinderen en kleinkinderen gaan in deze periode op vakantie. De Roef blijft open voor een kopje koffie of leuke activiteiten.

Met juli breekt ook de laatste maand van Ineke als beheerder aan. Ze is al wat aan het afbouwen, maar stopt 31 juli definitief. Natuurlijk gaat ze op gepaste wijze afscheid nemen, hoe en wat precies krijgt iedereen nog te horen.

Wilt u iets vertellen of mededelen aan uw medebewoners, stuur even een berichtje en wij helpen u met het schrijven. U kunt ook uw berichtje deponeren in de brievenbus Touwslagerslaan 3 in de hal of deze opsturen naar dc.deroef@gmail.com

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken niet te plaatsen of in te korten zonder opgave van reden.

De redactie.

Ineke Schols, Jacqueline Miltenburg en Magda Spermon



Uitgelicht juli 2024.

**Iedere donderdag 11.00 —12.00 uur in De Roef
Spreekuur Buurteam.**

5 juli : 14.00 uur Bingo

7 juli: 13.30 —16.00 uur zondag spelletjesmiddag

8 juli: 19.00 uur kerkdienst katholieke kerk

Aansluitend koffiedrinken. Iedereen is welkom

10 juli: 17.30 uur: Samen eten in De Roef

13 juli: 14.00 uur: Haringparty **(uitsluitend bewoners
De Zonnewijzer). Kaartjes kopen in De Roef €2,-**

14 juli: 18.30 uur Marekerk: Maaltijd van de heer

16 juli: 19.00 Kerkdienst Marekerk.

Aansluitend koffiedrinken. Iedereen is welkom

19 juli: 14.00 uur Bingo

24 juli: 17.30 uur Samen eten in De Roef.

31 juli: 15.00 – 18.00 uur: Afscheidsreceptie Ineke

Activiteitenagenda De Roef

Zondag:

13.30 – 16.00 uur. Eerste zondag van de maand:
Spelletjesmiddag

Maandag

09.00 – 12.00 uur. Vrij biljarten

09.30 – 11.00 uur. Koffiedrinken

09.30 – 11.30 uur. Schilderclub

13.00 – 17.00 uur. Seniorencafé

13.30 – 16.00 uur. Bridgen, aanmelden met partner.

13.00 – 16.30 uur. Biljartclub Ons Genoegen

16.30 – 17.00 uur. Vrij biljarten

19.15 – 23.00 uur. Bridgeclub Sans Atout (vakantie)

Dinsdag:

09.30 – 11.00 uur. Koffiedrinken.

09.30 – 10.15 uur. Gym met Herman van DAILY FIT

10.30 – 11.15 uur. Gym met Herman van DAILY FIT

13.00 – 17.00 uur. Seniorencafé

13.00 – 16.30 uur. Biljartclub Ons Genoegen

16.30 – 17.00 uur. Vrij biljarten

13.30 – 16.00 uur. Ineke en Ria`s brei- en haakgroep

13.30 – 15.30 uur. Jeu de Roef c.q. Jeu de Boules

19.00 – 20.00 uur. 1^e dinsdag katholieke kerkelijke viering.
Na afloop koffie. Iedereen is welkom.

19.00 – 20.00 uur. 3^e dinsdag Marekerk kerkelijke viering.
Na afloop koffie. Iedereen is welkom.

20.00 – 22.00 uur. Damesbiljartclub Het Balletje

20.00 – 22.00 uur. Biljartclub RBC

Woensdag:

09.00 – 12.00 uur. Vrij biljarten

09.30 – 11.00 uur. Koffiedrinken

10.00 – 11.15 uur. Werelddansen/ Volksdansen (vakantie)

13.00 – 17.00 uur. Seniorencafé

13.00 – 17.00 uur. Vrij biljarten

19.30 – 21.30 uur. Linedansen

Donderdag:

09.00 – 12.00 uur. Vrij biljarten

09.30 – 11.00 uur. Koffiedrinken

10.00 – 12.00 uur. Spelletjesmorgen €1,80 incl. koffie

11.00 – 12.00 uur. Spreekuur Buurtteam

13.00 – 17.00 uur. Seniorencafé

13.00 – 17.00 uur. Biljartvereniging De Meern

14.00 – 16.00 uur. Sjoelen

19.30 – 22.30 uur. Klaverjassen en rummikub.

Vrijdag:

09.30 – 11.00 uur. Koffiedrinken

09.30 – 11.30 uur. Creatief kaarten maken

09.30 – 11.30 uur. Schilderen en aquarelleren

09.30 – 11.30 uur. Biljartclub Ons Genoegen

13.00 – 17.00 uur. Vrij biljarten. (Om de week)

13.30 – 16.00 uur. Creatief met Marianne (vakantie)

14.00 – 15.30 uur. Bingo. (Om de week)

19.15 – 23.00 uur. Bridgen 3^e vrijdag in de maand.

Opgeven bij Joop Schwartz Tel: 030 2615532

Zaterdag:

09.30 – 11.00 uur. Koffiedrinken



“Mag ik me even voorstellen?”

Adrie de Vries

Adrie heeft het prima naar haar zin in haar appartement van De Zonnewijzer in De Meern. Zij werd geboren in 1941 en haar wieg stond aan het Haarpad nummer 3 in Vleuten. Het gezin telde zes kinderen. Zij had twee oudere broers, een zusje en dan nog twee jongere broers en had een heerlijke jeugd. Haar moeder runde een “Winkel van Sinkel” en haar vader had een bakkerij er naast. Na het bakken ging haar vader het brood nog uitventen. Het was hard werken voor haar ouders en bovendien was het ook nog oorlog. Toch heeft Adrie alleen maar mooie herinneringen aan die tijd. De kinderen gingen naar de “School met de Bijbel” naast de Torengleinkerk. Ze werden christelijk opgevoed met normen en waarden en het gezin ging op zondag ter kerke en leefden in harmonie met elkaar en de gemeenschap.

Het Haarpad.

Het Kerkepad van Haarzuilens naar de Torengleinkerk in Vleuten is van zeer oude oorsprong en een aftakking van het Haarpad. Op een 17^e-eeuwse kaart is het reeds vermeld als “out santpad”. In de middeleeuwen werd dit pad gebruikt door kerkgangers uit het dorpje De Haar (huidige Haarzuilens) om naar de kerk te kunnen gaan en kreeg zo de naam Kerkepad.

Oorspronkelijk was de Torenpleinkerk een katholieke kerk gewijd aan de heilige Willibrord en rond 1300 werd de stenen kerk gebouwd. Na de reformatie in 1580 werd de kerk door de overheid geconfisqueerd om als protestantse kerk in gebruik te worden genomen. Katholieke erediensten werden officieel verboden en konden daarom alleen op onopvallende plaatsen buiten de bebouwde kom worden gehouden. De Katholieke inwoners moesten uitwijken naar de schuilkerk op het Hoog die toen achter kasteel Den Ham lag en zo ontstond de slinger in het Kerkepad.

Pas in de tweede helft negentiende eeuw konden de rooms-katholieken, die in de meerderheid waren, weer kerkdiensten binnen de bebouwde kom van Vleuten houden in een nieuwgebouwde Sint Willibrorduskerk aan de Pastoor Ohlleen.

Natuurmonumenten heeft dit kerkepad recent hersteld en het is nu een prachtig wandelpad door de weilanden en akkers met diverse historische uitleg en aandenkens aan vroeger. Het Kerkepad slingert door het weiland tussen Eikslaan/Haarpad en Joostenlaan en is onderdeel van de historische wandelroute (3km) van Natuurmonumenten. Bovendien heeft het pad cultuurhistorische waarde.

Na de MAVO ging Adrie de verpleging in. Dat was een interne opleiding en oh wat miste ze de gezelligheid van thuis. Het was tijdens de opleiding hard werken en weinig verdienen. Na drie jaar hield ze het voor gezien toen haar moeder een hulp in de winkel nodig had. Het werken in de winkel vond ze leuk en deed het graag.

Tijdens een verlovingsfeestje in Amsterdam waar Adrie voor uitgenodigd was, was daar een jonge man Arie. Adrie en Arie keken elkaar diep in de ogen en van verloven kwam verloven.

Arie kwam uit Badhoevedorp en was de zoon van een varkensboer. Zijn taak was het ophalen van schillen bij vaste klanten en restafval bij poeliers als voer voor de varkens. Hij had daarvoor een driewielige auto en het bedrijf floreerde. Arie wilde dat werk graag blijven doen en toen ze trouwplannen kregen kon het jonge stel inwonen bij haar ouders in Vleuten. In 1963 werd getrouwd en ze hebben daar ruim een jaar ingewoond en werd ook hun eerste kind geboren. Het heen en weer reizen van het Haarpad naar de boerderij in Badhoevedorp was bezwaarlijk. De boerderij was groot genoeg om in tweeën te splitsen zodat het jonge gezin een eigen gedeelte kreeg. Ze mochten gratis wonen maar daar stond tegenover dat Arie geen loon kreeg. Dat was iets wat Adrie niet zo prettig vond en ze besloot hoe moeilijk het ook was af een toe iets te sparen, weliswaar kleine bedragen maar alle kleine beetjes helpen. Er werden nog vier kinderen geboren en ze hadden als gezin een heerlijke tijd. Voor de kinderen was er veel buitenruimte om te spelen en moeder Adrie was makkelijk en kon veel hebben, maar het was wel flink aanpakken met vijf kinderen en de vriendjes die kwamen spelen. Ze waren allemaal gezond en gelukkig met elkaar. Wanneer haar man 's avonds laat thuis kwam met een volle vrachtwagen moest deze uitgeladen worden in twee grote bakken en op woensdag en zaterdagavond werd onder de bakken een flink vuur gestookt. De lading varkensvoer

moest gestoomd worden om alle ziektekiemen te doden zodat het voer geschikt was voor de varkens.

In 1986 sloeg het noodlot toe en overleed haar man. Daarmee veranderde haar leven dramatisch. Van een nabestaanden pensioen was geen sprake. Toen haar vier oudste kinderen al uit huis waren mocht ze niet langer van haar schoonouders in de boerderij blijven wonen en moest maar zien dat ze ergens onder dak kwam. Met veel pijn en moeite vond ze een voor haar betaalbaar huis en trok er met haar jongste dochter in. Adrie was altijd spaarzaam geweest maar nu was het bittere noodzaak. Om het hoofd boven water te houden ging ze thuiswerk doen. Haar doel was een beter en iets groter huis te vinden en als het even kon ook te kopen.

Na tien jaar lukte het om een mooi huis te kopen aan de Ringvaart in Badhoevedorp. Het leven lachte haar weer toe: het ging goed met de kinderen en met haarzelf. Haar jongste dochter woonde inmiddels in Vleuten en ze besloot ook deze kant weer uit te komen: terug naar de basis.

Zo is het gekomen dat ze is neergestreken in De Zonnewijzer. Ook de jaartjes, ze is inmiddels 82 jaar, gaan tellen en moet ze veel dingen loslaten. Maar ondanks dat is ze intens tevreden met haar leven zoals het was en zoals het nu is. Haar vijf kinderen en twee-en-twintig kleinkinderen maken het goed. Zij is inmiddels ook overgrootmoeder van drie-en-twintig achterkleinkinderen en er zijn er nog vijf op komst. Alles bij elkaar voelt zij zich zeer gezegend.

Interview: Magda Spermon.

De pen wordt doorgegeven aan Henk Stevens



Weerspreuken juli!

- *Juli zonnebrand wenst de man op 't land.*
- *Juli helder en klaar, heet altijd een goed jaar.*
- *Brengt juli hete gloed, zo gedijt september goed*
- *Als de muggen dansen gaan, is het met regenen gedaan.*
- *Mistsluiers in de vroege nacht, geven julidagen de volle pracht.*
- *Juli met de warmste dagen, broedt de grootste donderslagen.*





- Juli de laatste maand is dat Ineke nog in dienst is van de Roef.
- **U uitgenodigd bent op 31 juli van 15.00 - 18.00 uur op de afscheidsreceptie van Ineke.**
- We haar ongelooflijk gaan missen.
- Ze nog wel als vrijwilliger blijft en ook nog wat activiteiten blijft doen.
- De Roef gedurende de gehele zomerperiode openblijft.
- Er altijd de mogelijkheid is om even een kopje koffie te komen halen en een gezellig praatje te houden.
- Dat wij het altijd gezellig vinden als u ons bezoekt.



Stichting Vrienden van De Roef
Touwslagerslaan 3
3454 GV De Meern
Tel: 030 6663888
06 20723406
Email: dc.deroef@gmail.com

U kunt de Vrienden van De Roef financieel ondersteunen door "Vriend van De Roef" te worden. Wij zijn een stichting met een ANBI-status.

Aanmeldings- / donatieformulieren kunt u in De Roef vinden bij de bar.

Stichting Vrienden van De Roef

Aagje aan de Stegge, voorzitter

Cindy van Eijk, penningmeester

Sjoerd Langius, secretaris

Jan Monden, juridisch adviseur

Miecke Monden: adviseur

U kunt op onze website www.deroefdemeern.nl verdere informatie vinden over de activiteiten leuke optredens, geplande modeshows en kledingverkoop.

Op onze Facebookpagina "Dienstencentrum De Roef De Meern" vindt u leuke foto's en belevenissen van De Roef.