

De Roefwijzer



November 2024



Roefnieuws.

Afgelopen maand heb ik voor de eerste keer een optreden van het Vleutens Koor “door het Lint” meegemaakt. Mede dankzij de vrijwilligers is dit een groot succes geworden. En zoals u allemaal wel snapt, smaakt dit naar meer. Dus op 6 december a.s. komen zij weer, nu met een speciale kersteditie. Ik heb ook een afspraak gemaakt met de Dolle Diva's. Zij komen 6 februari 2025 voor ons optreden. Met De Bazuin, het Harmonieorkest uit De Meern, zijn ook gesprekken, dus wie weet treden zij ook op in het voorjaar 2025.

Het lijkt me leuk om u daar allemaal weer te zien!!

Jacqueline

Wilt u iets vertellen of mededelen aan uw medebewoners, stuur even een berichtje en wij helpen u met het schrijven. U kunt ook uw berichtje deponeren in de brievenbus Touwslagerslaan 3 in de hal of deze opsturen naar dc.deroef@gmail.com

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken niet te plaatsen of in te korten zonder opgave van reden.

De redactie.

Jacqueline Miltenburg en Magda Spermon



Uitgelicht november 2024.

**Iedere even donderdag 11.00 —12.00 uur in De Roef
Spreekuur Buurtteam.**

3 november: 13.30-16.00 uur zondag spelletjesmiddag

4 november: 10.00-12.00 Schoenenverkoop

5 november: 19.00 uur kerkdienst katholieke kerk

Aansluitend koffiedrinken. Iedereen is welkom

8 november: 14.00 uur Bingo

13 november: 17.30-19.00 Samen eten in De Roef

14 november: 11.00-12.00: spreekuur buurtteam

19 november 18.30 uur Marekerk: Maaltijd van de Heer

Aansluitend koffiedrinken, iedereen is welkom

22 november: 14.00 uur Bingo

27 november: 17.30-19.00: Samen eten in de Roef

28 november: 11.00-12.00: spreekuur buurtteam

Activiteitenagenda De Roef

Zondag:

13.30 – 16.00 uur. Eerste zondag van de maand:
Spelletjesmiddag

Maandag

09.00 – 12.00 uur. Vrij biljarten
09.30 – 11.00 uur. Koffiedrinken
13.00 – 17.00 uur. Seniorencafé
13.30 – 16.00 uur. Bridgen, aanmelden met partner.
13.00 – 16.30 uur. Biljartclub Ons Genoegen
16.30 – 17.00 uur. Vrij biljarten
19.15 – 23.00 uur. Bridgeclub Sans Atout

Dinsdag:

09.30 – 11.00 uur. Koffiedrinken.
09.30 – 10.15 uur. Gym met Herman van DAILY FIT
10.30 – 11.15 uur. Gym met Herman van DAILY FIT
13.00 – 17.00 uur. Seniorencafé
13.00 – 16.30 uur. Biljartclub Ons Genoegen
16.30 – 17.00 uur. Vrij biljarten
13.30 – 16.00 uur. Ineke en Ria`s brei- en haakgroep
13.30 – 15.30 uur. Jeu de Roef c.q. Jeu de Boules
19.00 – 20.00 uur. 1^e dinsdag katholieke kerkelijke viering.
Na afloop koffie. Iedereen is welkom.
19.00 – 20.00 uur. 3^e dinsdag Marekerk kerkelijke viering.
Na afloop koffie. Iedereen is welkom.
20.00 – 22.00 uur. Damesbiljartclub Het Balletje
20.00 – 22.00 uur. Biljartclub RBC

Woensdag:

- 09.00 – 12.00 uur. Vrij biljarten
- 09.30 – 11.00 uur. Koffiedrinken
- 10.00 – 11.15 uur. Werelddansen/ Volksdansen
- 13.00 – 17.00 uur. Seniorencafé
- 13.00 – 17.00 uur. Vrij biljarten
- 17.30 - 19.00 uur 2^e en 4^e woensdag samen eten
- 19.30 – 21.30 uur. Linedansen

Donderdag:

- 09.00 – 12.00 uur. Vrij biljarten
- 09.30 – 11.00 uur. Koffiedrinken
- 10.00 – 12.00 uur. Spelletjesmorgen €1,80 incl. koffie
- 11.00 – 12.00 uur. EVEN WEEK Spreekuur Buurtteam
- 13.00 – 17.00 uur. Seniorencafé
- 13.00 – 17.00 uur. Biljartvereniging De Meern
- 14.00 – 16.00 uur. Sjoelen
- 19.30 – 22.30 uur. Klaverjassen en rummikub.

Vrijdag:

- 09.30 – 11.00 uur. Koffiedrinken
 - 09.30 – 11.30 uur. Creatief kaarten maken
 - 09.30 – 11.30 uur. Schilderen en aquarelleren
 - 09.30 – 11.30 uur. Biljartclub Ons Genoegen
 - 13.00 – 17.00 uur. Vrij biljarten. (Om de week)
 - 13.30 – 16.00 uur. Creatief met Marianne
 - 14.00 – 15.30 uur. Bingo. (Om de week)
 - 19.15 – 23.00 uur. Bridgen 3^e vrijdag in de maand.
- Opgeven bij Joop Schwartz Tel: 030 2615532

Zaterdag:

- 09.30 – 11.00 uur. Koffiedrinken



“Mag ik me even voorstellen?”

Corrie ten Boden

Vrijwilliger in De Roef

De vierenzeventigjarige Corrie is geboren en getogen in Utrecht. Ze groeide op met een zusje en een broer in een hecht en liefdevol gezin met aandacht voor elkaar maar ook voor anderen. Toen ze zes jaar was ging ze naar de Julianaschool op de Amsterdamsestraatweg en daarna naar de Huishoudschool in Zuilen. Na schooltijd en in de vakanties vond ze het leuk om haar vader te helpen bij het uitventen van groenten en fruit bij klanten. Eerst met een kar met paard maar later met een elektrische wagen zoals de SRV wagen. Later bleek Corrie dyslexie te hebben (vroeger werd dat woordblindheid genoemd), waardoor ze moeite had met lezen, schrijven en spelling. Helaas beschikte men toen nog niet over de kennis om dat te onderkennen. Tegenwoordig zijn er voor leerlingen met dyslexie aangepaste lesprogramma's beschikbaar.

Na de middelbare school werd Corrie nanny van een klein meisje. Ze hoefde daar geen huishoudelijk werk te doen, maar alleen heel goed voor dat peutertje te zorgen. En dat deed ze met hart en ziel. Hoewel, stilzitten is niks voor Corrie, dus tijdens het middagslaapje van het meisje deed ze wel kleine klusjes, maar als het zonnetje scheen gingen ze samen lekker naar buiten.

Daarna heeft ze nog verschillende banen gehad: bij V & D, bij een lampenzaak en bij PostNL. Bij PostNL had ze fijne collega's en nog regelmatig gaat ze met hen op stap.

Ook de liefde kwam op haar pad, ze trouwde en kreeg een dochter die in Terweide woont. Het huwelijk liep spaak en van alle narigheid kreeg ze een depressie, maar klom er na verloop van tijd weer bovenop. Het advies dat ze kreeg was: zorg voor regelmaat en rust, vermijd stress en alcohol. Helaas werd haar zusje ziek en overleed zij op 52 jarige leeftijd. Enige tijd later overleden haar vader en broer. Ondanks al het verdriet vonden moeder en dochter steun bij elkaar en ging Corrie elke dag even bij haar langs. Op 92 jarige leeftijd overleed haar lieve moeder. Corrie mist haar nog steeds.

Het leven gaat door en Corrie bleef werken om brood op de plank te hebben. Inmiddels is ze gepensioneerd en kan haar tijd besteden aan haar hobby's: o.a. aan puzzelen, breien, kaarten, en natuurlijk bingo. Op vrijdagmiddag zit Corrie in De Roef achter de tafel om de bingo te controleren en op woensdagavond draait ze bardienst bij line-dance. Zij was al vrijwilliger toen Huize Nijeveld nog een bejaardenhuis was; kun je nagaan dat iets doen voor een ander haar op het lijf geschreven is.

Behalve haar hobby's en vrijwilligerswerk gaat ze ook graag op vakantie. De laatste vakantie deze zomer was naar Valkenburg en daar heeft ze nog blauwe plekken van!

Valkenburg ligt in het Zuid-Limburgse Heuvelland in een dal dat is gevormd door het riviertje de Geul. Diverse steile hellingen leiden aan de noordzijde van het stadje naar het Centraal Plateau en aan de zuidzijde naar het plateau van Margraten.

Al vele duizenden jaren voor de christelijke jaartelling was er sprake van menselijke bewoning in de Geulvallei. Omstreeks 3300 voor Chr. waren de vuursteenmijnen al in bedrijf. De naam Valkenburg verwijst vermoedelijk naar de middeleeuwse valkerij, de jacht met valken, een in de middeleeuwen populair tijdverdrijf.

In de achttiende eeuw waren de kerk en de adel schathemeltje rijk terwijl het volk door onderdrukking in armoede leefde. Het gevolg was dat een grote golf van diefstallen en overvallen op talrijke kerken, pastorieën en boerenhoeven tussen 1730 en 1770 het Limburgse platteland overspoelde. Een groot deel van de 1200 beschuldigden en ongeveer 500 veroordeelden tot de doodstraf waren onschuldig, de meeste bekentenissen werden afgedwongen door martelingen.

Rond het midden van de negentiende eeuw ontwikkelde zich een nieuwe bron van inkomsten in het tot dan toe voornamelijk agrarische georiënteerde stadje: het toerisme. De opening van de spoorlijn Aken-Maastricht in 1853 met het station Valkenburg (het oudste nog in gebruik zijnde stationsgebouw van Nederland) was een belangrijke stap op weg naar ontsluiting van het tot dan toe betrekkelijk geïsoleerde gebied. Om de aanvankelijk voornamelijk welgestelde toeristen van informatie en vermaak te voorzien, werd in 1885 in Valkenburg de eerste VVV van Nederland opgericht. Tevens zou in Valkenburg in 1901 het eerste dodelijke slachtoffer van een auto-ongeluk zijn gevallen. De afdaling van de Cauberg was voor de auto te steil. De chauffeur probeerde onderaan de heuvel tevergeefs door de Grendelpoort te manoeuvreren, maar helaas.....

Toeristische trekpleisters zijn de ondergrondse grotten van ongeveer 250 grote en kleine gangenstelsels die soms tachtig tot negentig kilometer lang en dertig meter diep zijn. De kabelbaan met 2 persoonsstoeltjes brengt je naar de 68 meter hoger gelegen Wilhelminatoren. Eenmaal boven geniet je van het unieke panoramaterras met uitzicht tot in België en Duitsland. Toen Corrie in wilde stappen zette men de kabelbaan wat langzamer en ging het helemaal goed. Corrie vergat echter bij de terugkomst te vragen of de kabelbaan wat langzamer gezet kon worden om veilig uit te kunnen

stappen. Gevolg was dat ze met een reuze smak op de grond viel. Alom grote schrik en kon ze geen stap meer zetten.

Ach, weliswaar bont en blauw over haar hele lijf, kwam ze ook dat weer te boven. Nu zijn er andere dingen om zich druk over te maken. Op 1 oktober heeft ze sleutel gekregen van een appartement in De Zonnewijzer. Er breekt een nieuwe fase aan en is ze druk met het uitpakken van dozen, tassen en koffers en alles een plekje geven. En voor haar vrijwilligerswerk in De Roef hoeft ze niet meer door weer en wind over straat, maar gewoon even met de lift naar beneden. Ze is superblij met haar nieuwe stek!

Interview: Magda



Riet van de Bilt

Weerspreuken november!

- *De velden geschoren, de winter geboren*
- *Als t vriest in november sneeuwt 't in december.*
- *November warm en fijn, het zal een strenge winter zijn.*
- *Bomen ontkleed, mensen gekleed*
- *Onweer laat in het jaar, de vries is nog niet klaar.*
- *Wie houdt van wind, november mint*
- *Als in november t water stijgt, weet dat ge 't in de winter nog vaker krijgt.*
- *Is november grijs, december ijs.*
- *Donder in november laat een goed jaar verlopen.*



- Alle activiteiten inmiddels weer in volle gang zijn en het weer heel gezellig is in de Roef
- Op 6 december het Vleutens Koor “door 't Lint” komt met een speciale kersteditie
- Op 7 februari de Dolle Diva's op komen treden.
- We een mooie bijdrage hebben gekregen van de Rabo Clubsupport
- We iedereen heel erg bedanken voor het stemmen op De Roef



Stichting Vrienden van De Roef
Touwslagerslaan 3
3454 GV De Meern
Tel: 030 6663888
06 20723406
Email: dc.deroef@gmail.com

U kunt de Vrienden van De Roef financieel ondersteunen door "Vriend van De Roef" te worden. Wij zijn een stichting met een ANBI-status.

Aanmeldings- / donatieformulieren kunt u in De Roef vinden bij de bar.

Stichting Vrienden van De Roef

Aagje aan de Stegge, voorzitter

Cindy van Eijk, penningmeester

Sjoerd Langius, secretaris

Jan Monden, juridisch adviseur

Miecke Monden: adviseur

U kunt op onze website www.deroefdemeern.nl verdere informatie vinden over de activiteiten leuke optredens, geplande modeshows en kledingverkoop.

Op onze Facebookpagina "Dienstencentrum De Roef De Meern" vindt u leuke foto's en belevenissen van De Roef.