

De Roefwijzer



Mei 2025



Roefnieuws

Roefnieuws

Mei is de mooiste maand van het jaar. Alles groeit en bloeit. De zon wordt krachtiger. Maar wees nog voorzichtig met de plantjes in de tuin of op het balkon, het kan immers nog steeds vriezen.

Maandagavond 14 april zijn alle vrijwilligers met het bestuur van de stichting bij elkaar gekomen.

Jacqueline wilde zelf vertellen dat zij ziek is. En dat zij zich daarom medio april heeft ziek gemeld.

De bijeenkomst was bedoeld om te bespreken hoe we samen kunnen zorgen dat alle activiteiten door kunnen gaan.

Toen De Roef 12 jaar geleden met sluiten bedreigd werd, namen beheerder Ineke Schols en de vrijwilligers De Roef in zelfbeheer.

In De Roef helpen we elkaar naar vermogen

Tijdens deze bijeenkomst was het fijn om te beseffen dat ook nu besloten werd om samen de activiteiten door te laten gaan.

Miecke

Wilt ú iets vertellen of mededelen aan uw medebewoners, stuur even een berichtje en wij helpen u met het schrijven.

U kunt ook uw berichtje deponeren in de brievenbus

Touwslagerslaan nr.3 in de hal

Opsturen kan ook naar dc.deroef@gmail.com

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken niet te plaatsen of in te korten zonder opgave van reden.

De redactie.



Uitgelicht Mei 2025

11.00 –12.00 uur. Spreekuur Buurtteam (iedere donderdag)

- 04 mei: 13:30 uur Zondagmiddag ontmoeting en spelletjesmiddag
- 05 mei: 09:30–11:00 uur Koffiedrinken voor de bewoners. De Roef is die dag gesloten
- 06 mei: 19:00 Kerkdienst katholieke kerk aansluitend koffie drinken (iedereen is welkom)
- 09 mei: Bingo
- 14 mei: 17.30 uur Samen eten in De Roef
- 20 mei: 19.00 uur Kerkdienst Marekerk aansluitend koffie drinken (iedereen is welkom)
- 23 mei: 14.00 uur Bingo

Zondag:

13.30 – 16.00 uur Eerste zondag van de maand

Spelletjesmiddag

Activiteitenagenda De Roef

Maandag

09.00 – 12.00 uur. Vrij biljarten

09.30 – 11.00 uur. Koffiedrinken

09.30 – 11.30 uur. Schilderclub

13.00 – 17.00 uur. Seniorencafé

13.30 – 16.00 uur. Bridgen, aanmelden met partner

13.00 – 16.30 uur. Biljartclub Ons Genoegen

16.30 – 17.00 uur. Vrij biljarten

19.15 – 23.00 uur. Bridgeclub Sans Atout

Dinsdag:

09.30 – 11.00 uur. Koffiedrinken.

09.00 – 09.45 uur. Gym met Herman van DAILY FIT

10.15 – 11.00 uur. Gym met Herman van DAILY FIT

13.00 – 17.00 uur. Seniorencafé

13.00 – 16.30 uur. Biljartclub Ons Genoegen

16.30 – 17.00 uur. Vrij biljarten

13.30 – 16.00 uur. Ineke en Ria`s brei en haakgroep

13.30 – 15.30 uur. Jeu de Roef Jeu de Boules

19.00 – 20.00 uur. 1^e dinsdag katholieke kerkelijke viering
Na afloop koffie. Iedereen is welkom

19.00 – 20.00 uur. 3^e dinsdag Marekerk kerkelijke viering
Na afloop koffie. Iedereen is welkom

20.00 – 22.00 uur. Dames biljart Het Balletje

20.00 – 22.00 uur. Biljart RBC

Woensdag:

09.00 – 12.00 uur. Vrij biljarten

09.30 – 11.00 uur. Koffiedrinken

10.00 – 11.15 uur. Werelddans / volksdansen

13.00 – 17.00 uur. Seniorencafé

13.00 – 17.00 uur. Vrij biljarten

19.30 – 21.30 uur. Linedansen

Donderdag:

09.00 – 12.00 uur. Vrij biljarten

09.30 – 11.00 uur. Koffiedrinken

09.30 – 11.30 uur. Spelletjesmorgen €1,80 incl. koffie

11.00 – 12.00 uur. Spreekuur Buurtteam

13.00 – 17.00 uur. Seniorencafé

13.00 – 17.00 uur. Biljartvereniging De Meern

14.00 – 16.00 uur. Sjoelen

19.30 – 22.30 uur. Klaverjassen en Jokeren

Vrijdag:

09.30 – 11.00 uur. Koffiedrinken

09.30 – 11.30 uur. Creatief kaarten maken

09.30 – 11.30 uur. schilderen en aquarelleren

09.30 – 11.30 uur. Biljartclub Ons Genoegen

13.00 – 17.00 uur. Vrij biljarten. (om de week)

13.30 – 16.00 uur. Creatief met Marianne

14.00 – 15.30 uur. Bingo. (om de week)

19.15 – 23.00 uur. Bridgen 3^e vrijdag in de maand.

Opgeven bij Joop Schwartz Tel: 030 2615532

Zaterdag:

09.30 – 11.00 uur Koffie drinken



“Mag ik me even voorstellen”?

Is een rubriek in De Roefwijzer, waarin de bewoners van de Zonnewijzer, vrijwilligers, hulp- en zorgverleners iets vertellen over hun betrokkenheid bij De Roef.

Voor deze mei editie sprak Magda Spermon met **Geert de Rooij**.

Geert woont met zijn Truus in een appartement van de laagbouw van De Zonnewijzer. Hij is geboren in Vleuten in 1943 en het gezin, ouders en 10 kinderen, woonde naast het vroegere Gemeentehuis in Vleuten op de toenmalige Parkweg de huidige Dorpsstraat. Toen Geert 12 jaar was, kreeg hij als enige in het gezin TBC . Hij lag 12 weken in het ziekenhuis in isolatie. Daardoor had hij een leerachterstand maar dat haalde hij snel in op de ambachtsschool in de Lange Nieuwstraat geleid door broeders. Hij zat op een plek waar zijn talenten ten volle tot hun recht kwamen: wat zijn ogen zien, maken zijn handen. Dat was toen al zo en dat is nog steeds zo. Na school vermaakte hij zich uitstekend met zijn kornuiten.

Zo wisten ze dat bij “Bakkertje van Dijk” ’s morgens vroeg, buiten de krentenbollen stonden af te koelen. Ja, en natuurlijk

moesten die even geproefd worden, maar wel met mate. In Vleuten, tussen het Haarpad en de Thematerweg, stond een hoogstam kersenboomgaard. Om schade door spreeuwen te voorkomen hadden Geert en kornuiten de taak om spreeuwen te verjagen met een ratel of luchtbuks en natuurlijk moesten de kersen ook geproefd worden.

Na de ambachtsschool ging Geert aan het werk bij smederij Dirk van Dijk op de Dorpsstraat. Dat was zwaar werk; het vuur aanjagen met de blaasbalg en dan het ijzer smeden als het roodgloeiend heet is en er ook iets moois of kunstzinnigs van te maken was zijn lust en zijn leven. Buiten op de stoep van smederij stond een houten stelling waartussen paarden vastgezet werden als ze beslagen moesten worden. Geert stond dan gebukt met zijn kont naar de kont van het paard en klemde een van de achterbenen tussen zijn knieën en kon hij het nieuwe hete ijzer sissend op de hoof aanbrengen. Ook het bekappen hoorde erbij. In de buitenmuur van de smederij zaten grote ijzeren ringen om een paard aan vast te zetten.

Inmiddels had hij Truus leren kennen: een mooi meisje dat 4 jaar jonger was. Er werd getrouwd en ze betrokken een kleine woning op de Zandweg.

Hij veranderde van werk en ging aan de slag bij Ome Hans de Rooij Wegenbouw als draglinemachinist grondwerken. Hij werkte in het hele land en werd er soms een kosthuis geregeld als hij langer van huis bleef. Maar nergens smaakte het eten zo lekker als thuis bij Truus. Na een tijdje wilde hij niet meer zo ver van huis werken maar gewoon elke dag lekker naar huis achter de gebreide broek.

Hij kreeg een baan bij Aannemingsbedrijf van Zuylen gevestigd te Haarzuilens, werkzaam in de cultuurtechnische sector. Het bedrijf is gespecialiseerd in onderhoud, renovatie en aanleg van alle soorten groen en aanverwante voorzieningen. Ook het onderhoud van begraafplaatsen hoorde daarbij.

Werken op begraafplaatsen zou bij Geert als een rode draad door zijn leven lopen. Niet iedereen is geschikt om op begraafplaatsen te werken, maar Geert kon het lichamelijk maar ook emotioneel aan. Na verloop van tijd kreeg hij een contract bij de gemeente Utrecht om alle voorkomende werkzaamheden op de gemeentelijke begraafplaatsen uit te voeren. Naast het begeleiden van uitvaarten hoorde ook het graf delven en ruimen bij. Zijn leidraad was altijd om met respect het werk te doen.

Zijn manier van werken was niet alleen in Utrecht, maar ook in Vleuten De Meern bekend. Zo kon het gebeuren dat zijn hulp ook bij niet-gemeentelijke begraafplaatsen ingeroepen werd en niemand deed tevergeefs een beroep op Geert.

De oudste algemene begraafplaats van Utrecht is Soestbergen gelegen aan de Gansstraat 171, aangelegd in 1830. Deze staat bekend om de slingerende paden, oude bomen en de bijzondere cirkel van grafkelders: de Ring van Zocher. Oude statige graven worden afgewisseld door moderne ingetogen graven.

In het midden van het park ligt een opvallende heuvel van 3.5 meter hoog. De heuvel is opgebouwd uit 5 ringen en 170 graven. Hier liggen vooral familiegraven van welvarende Utrechters. Rondom de heuvel staan oude bomen. Door landschapsarchitect Zocher bedoeld om onder te treuren, maar ook om in alle rust tot bezinning te komen.

Geert gaf leiding aan zijn vier collega's en wanneer ze op Soestbergen moesten werken zei Geert: "Jongens vandaag moeten we naar het luie end." (Dat was een begrip in Utrecht, want aan de ene kant zitten ze en aan de andere kant liggen ze). Voordat er gewerkt kon worden in de grafheuvel moest er minstens een dag de ingang open staan om de schadelijke en giftige dampen te laten ontsnappen.

Het zware werk eiste op den duur zijn tol en Geert stopte op 62 jarige leeftijd met zijn werk voor de gemeente Utrecht. Dat betekende niet dat Geert helemaal niet meer werkte. Op de begraafplaatsen in Vleuten en De Meern is Gerard te vinden als gewaardeerde vrijwilliger. Nog regelmatig wordt er een beroep op hem gedaan en nooit tevergeefs. Kortgeleden is een vrachtwagen vol grind gelost en op de paden gestort. In het voorjaar volgt het snoeiwerk en daarna het wieden van onkruid. Het werk is nooit klaar maar je hoort Geert niet klagen: gewoon schouders eronder en doen!

Tekst: Magda

De pen wordt doorgegeven aan Yvonne de Jong.



Burgemeester Dijkema van Utrecht

Geert de Rooij

Op vrijdag 25 april een lintje op spelde

Hij nu dus lid is in de orde van Oranje Nassau.

Wij hem van harte feliciteren met zijn welverdiende
Koninklijke onderscheiding.



We op 12 mei de Dag van de Verpleging vieren

Dit ook wel de **Dag van de Zorg** wordt genoemd

Het de verjaardag van de wereldberoemde Engelse verpleegster
Florence Nightingale is

Medewerkers in de zorgsector in het zonnetje worden gezet.



Weerspreuken Mei:

Volgens de volkswijsheid is het verstandig om pas na IJsheiligen (12, 13 en 14 mei) planten in de volle grond te zetten. Daarom dus de spreuk:

“Pancraas, Servaas, en Bonifaas, brengen sneeuw en ijs helaas!”

Kan vriezen in mei tot de ijsheiligen voorbij zijn.

Mei, Hooi met karren in de wei

Is het weer in mei te mooi, dan krijgt de schuur maar weinig hooi.

Mei, niet te koud en niet te nat, vult de schuur en ook het vat.

Een bijenzwerm in mei, is een goed teken voor de wei.

Mei tot jubelmaand verkoren, heeft toch rijm achter de oren.



Stichting Vrienden van De Roef
Touwslagerslaan 3
3454 GV De Meern
Tel: 030 6663888
Email: dc.deroef@gmail.com

U kunt de Vrienden van De Roef financieel ondersteunen door “**Vriend van De Roef**” te worden.

Wij zijn een ANBI stichting, dus uw donatie is als gift aftrekbaar

Aanmelding/donatie formulieren vindt u in De Roef bij de bar.

Stichting Vrienden van De Roef

Aagje aan de Stegge, *voorzitter*
Cindy van Eijk, *penningmeester*
Sjoerd Langius, *secretaris*
Jan Monden, *juridisch adviseur*
Miecke Monden-Duin, *adviseur*,

U kunt op onze website www.deroefdemeern.nl verdere informatie vinden over de activiteiten, leuke optredens, geplande modeshows en kledingverkoop.

**Op onze facebookpagina
“Dienstencentrum De Roef De Meern”
vindt u leuke foto’s en belevenissen van De Roef.**